

## Jezus vertegenwoordigen!

De kerk in Nederland heeft het zwaar. Als ik spreek over 'de kerk' dan heb ik het over het grote lichaam van Christus, waar alle denominaties deel van zijn. De meeste kerken vergrijzen. Nieuwe generaties lijken nauwelijks meer te kunnen aansluiten.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, er zijn zeker gemeenten die goed gevuld zijn met gelovigen. Laten we hier blij om zijn. Maar het is natuurlijk niet goed dat de enige kerken die succesvol lijken te zijn, bijna professionele bedrijven zijn, gemanaged door supergetalenteerde mensen (en zich vaak op de Biblebelt bevinden).

Ik ben dankbaar voor onze gemeente, heel dankbaar. Maar ik heb ook het verlangen dat we het leven dat God ons geeft, *met meer mensen mogen delen*. Ik heb het verlangen dat deze kerk een thuis zal blijven voor alle generaties. Op dit moment is mijn generatie (vijftigers) de dominante generatie in het gemeentelven. Het is belangrijk dat we een thuis blijven voor twintigers, dertigers en veertigers.

Voordat ik verzand met een heel verhaal over kerkzijn, over onze cultuur, over tijdgeest, over drukte, over generaties, enz.

Ik geloof dat er grote behoefte is aan kerken, aan gemeenschappen waar Jezus centraal staat en waar mensen Zijn aanwezigheid ervaren. Gemeenschappen waar de Heilige Geest mensen ontmoet.

En ik geloof dat wij zo'n gemeenschap zijn. Het is niet afhankelijk van uitzonderlijk getalenteerde mensen. Niet afhankelijk van mensen met de juiste business skills. Ik geloof dat het te maken heeft met het werk dat God door Zijn Geest in ons midden doet door jou en mij heen.

Het heeft veel meer te maken met beschikbaarheid, met nederigheid, met vervuld zijn. Met bereidheid om God door je heen te laten werken. Laten we lezen:

### Efeze 4

*<sup>10</sup> Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. <sup>11</sup> En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, <sup>12</sup> om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.*

*Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, <sup>13</sup> totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.*

Na de Hemelvaart van Jezus, na zijn terugkeer naar de hemel, is het aan de kerk, Zijn lichaam, om Hem zichtbaar te maken in deze wereld. Daarom is de Heilige Geest is uitgestort.

Direct na de uitstorting van de Heilige Geest ontstaat de kerk. De Heilige Geest kun je niet zien. De kerk, de gemeenschap van gelovigen wel.

Jij en ik maken deel uit van dat lichaam, het lichaam van Christus.

En Jezus geeft gaven aan de kerk: *hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren*. En deze gaven zijn letterlijk nodig om Jezus zichtbaar te kunnen laten zijn: Jezus is apostel, is profeet, is evangelieverkondiger, is herder en leraar. Deze gaven beschrijven de bediening van Jezus!! Hij geeft zichzelf aan de kerk, aan Zijn lichaam.

Deze gaven, die zijn bediening vormen, zijn aan de kerk gegeven *om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst*.

Door het uitoefenen van de bediening van Jezus '*het werk in zijn dienst*' gaan we op Jezus lijken en vormen we een eenheid en zijn we een uitdrukking van *de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus*.

Wij, als gemeente, zijn toegerust om apostolisch, profetisch, evangelieverkondigend, herderlijk en onderwijzend bezig te zijn, net zoals Jezus dat deed. En terwijl we op deze manier dienend bezig zijn groeien we naar '*volheid van Christus*', veranderen we naar zijn beeld, worden we gezond.

Even wat korte definities om wat richting te geven over de gaven die God ons gegeven heeft:

Apostelen: *Iemand gezonden met een missie en boodschap in een vreemde omgeving.*

Jezus was gezonden met een boodschap van verzoening in een omgeving die dit concept niet begreep. Paulus bracht het evangelie naar de heidenen. Zij verspreiden het goede nieuws op nieuwe plaatsen buiten de veiligheid van het vertrouwde. Ook jij kunt gezonden zijn met een missie en een boodschap naar een omgeving die hier nog nooit gehoord heeft.

#### Profeten

*Iemand die hoort van God en spreekt namens God*. Dit kan op alle plaatsen: op je werk, in je gezin, in de gemeente enz. God geeft sommigen bijzonder inzicht in wat Hij aan het doen is. Het is opbouwend, bemoedigend. Het kan zijn dat jij een bemoedigende gedachte ontvangt voor degene die naast je zit. Dat kun je hem vertellen, gewoon, tijdens de koffie. Dat is profetisch leven! Het gaat niet om een functie of een bepaalde vorm waarin dit moet plaatsvinden. Je kunt profetisch spreken zonder dat je het zelf doorhebt, smile!

#### Evangelieverkondigers

*Iemand die het evangelie (het goede nieuws) verkondigt, op een natuurlijke wijze, waar hij komt.*

#### Herders

*Iemand die zorgdraagt voor anderen.*

## Leraren

Iemand die anderen helpt om dingen te *begrijpen*.

Er is natuurlijk veel meer te zeggen over deze gaven. Wat belangrijk is om te beseffen is dat wij als gemeente deze gaven in ons midden hebben. Het gaat niet om posities of titels. Het is niet zo dat de voorganger per definitie een herder of leraar is en de aanbiddingsleider een profeet. Dat is positioneel denken en heeft het risico in zich tot een tweedeling: mensen met positie en titels en mensen zonder positie en titels. Wij als kerk, als gemeente, hebben deze gaven ontvangen. En deze gaven hebben we ontvangen om de bediening van Jezus te kunnen uitoefenen op deze aarde.

Jij kunt apostolisch functioneren!

Jij kunt profetisch functioneren!

Jij kunt zorgdragen voor mensen enz.

Ik zie deze gaven functioneren in Jefta.....

Het is het meest natuurlijke als deze gaven in het normale dagelijkse leven functioneren.

-Ik zie mensen in Jefta die altijd, waar ze komen, vertellen over hun liefde voor Jezus. Dat zijn de mensen die vaak mensen meenemen naar de diensten.

-Ik zie mensen die anderen bemoedigen en aansporen met een bijbeltekst bij de koffie.

-Ik zie mensen zorgdragen voor mensen die dat nodig hebben.

-Ik zie mensen uitleggen wat vanochtend in de preek is gezegd, elkaar helpen om de bijbel te begrijpen.

-Ik zie mensen apostolisch gebied innemen waar ze komen.

De gaven zijn al aanwezig én ze kunnen groeien! Ze zullen vooral groeien als we beseffen dat we allemaal, *in wie we zijn*, deze gaven kunnen vertegenwoordigen.

Deze gaven zijn geen voorrechten voor de leiders in de gemeente. Het is de bediening van de heer Jezus!! En jij bent, net als ik, geroepen om Jezus te vertegenwoordigen op deze aarde.

Wij (de kerk) zijn geroepen om de bediening van de heer Jezus uit te oefenen. Dat geeft zichtbaarheid aan Jezus. En we zijn hier, dankzij de Heilige Geest, volledig voor toegerust!

## Johannes 20

<sup>21</sup>Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' <sup>22</sup>Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'

AMEN